

Oeganda maakt een einde aan Westerse homo-propaganda in het land

Door DissidentNL - 2023-03-05



Oeganda verzet zich tegen wat het omschrijft als internationale pro-homopropaganda. Dat gebeurt volgens Annet Anita Among, voorzitter van het Oegandese parlement, door nieuwe wetgeving in te voeren om de “gekoesterde waarden en cultuur” van het land te beschermen.

Among heeft het land beloofd “dat er zo snel mogelijk een wetsvoorstel komt om homoseksualiteit en lesbianisme aan te pakken”, schreef ze op Twitter. “We zullen onze gekoesterde waarden en cultuur angstvallig beschermen”, vervolgde ze.

"We waarderen het geld niet dat ze brengen om onze cultuur te vernietigen", zei Among in een video op haar Twitter-account.

"We hebben hun geld niet nodig, we hebben onze cultuur nodig", zei ze, verwijzend naar westerse regeringen en hulporganisaties die een vermeende pro-homoseksuele agenda promoten in Oeganda, [aldus Samnytt](#).

Beschuldigt de VS

In dit proces worden de VS als centrale rol genoemd en onder meer Natalie Brown, de Amerikaanse ambassadeur in Uganda. Brown heeft publiekelijk betreurd dat de LGBTQ-gemeenschap behoort tot de bevolkingsgroepen die vaak "gestigmatiseerd" worden in alle lagen van de samenleving in Oeganda.

Zij heeft ook de regenboogvlag onder de Amerikaanse vlag laten wapperen in de faciliteiten van de ambassade en in haar woning.

Respecteer Afrikaanse waarden

De regering-Obama heeft naar verluidt meer dan 700 miljoen dollar uitgegeven aan de ondersteuning van de LGBTQ-lobby wereldwijd, waarbij meer dan de helft van het geld is gericht op Afrika bezuiden de Sahara. Dit veroorzaakte heftige reacties van veel Afrikaanse politieke en religieuze leiders.

Na Obama's reis naar Afrika in 2015 beschuldigden een aantal Afrikaanse bisschoppen en andere leiders de president van westers "cultureel imperialisme" en vroegen ze de president om te leren de Afrikaanse waarden te respecteren in plaats van de zijne op te leggen.

"Net zoals we onze cultuur aan niemand proberen op te dringen, verwachten we ook dat mensen onze cultuur respecteren", zegt Theresa Okafor, een Nigeriaanse activiste.

"Walgelijk"

Op de vraag naar een ontmoeting met LGBT-groepen reageert de Oegandese president enigszins onconventioneel. In een interview roept hij de wereld op de Afrikaanse samenlevingen en hun waarden te respecteren. Ook noemt hij homoseksuelen "walgelijk".

WELL YOU GOTTA SEE THIS
PIC.TWITTER.COM/ITC3ON3S09

— HANI (@HNI87) MARCH 2, 2023

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor: